

Zing Halleluja!

6 

Muziek: W.A. Hoffmann

Ned. tekst en arr: Jan Leenhuis

Intro



Hal- le- lu- ja, Hal- le- lu- ja, Hal- le- lu- ja,



Hal- le- lu- ja, Hal- le- lu- ja, Zing van het won- der!

Refrein:



Hal- le- lu- ja, hal- le lu- ja Je- zus is ge- bo-

ren Hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja laat

1. ie-der het ho-ren! 2. ie-der het ho-ren. fine

(1. Sopr + Alt)
 (2. Sopr + Alt)
 (3. allen)
 (4. allen) 4. Nooit

1. Her-ders hoor-den en-ge len-ko-ren zij ver-kon-dig-
 2. En de her-ders von-den die a-vond Jo-zef en Ma-der
 3. ze ver tel-den aan een ie-der van het won-der in die stal in
 zul-len wij het won-der be-grij-pen in die stal in

Oeh....(elke keer zingen)

den Zijn komst
ri- a. U
in die nacht. zult Hem in een krib- be vin- den
Beth- le- hem. een God ver- wond'- ring en aan- bid- ding
won- der ons ons Zijn ver- stand ge- te ge- bo- ven ven

(allen) en zij zon- gen hal- le- lu- ja! (refrein)
(allen) naast de de e- zel in- le- een stal. (t.s.-couplet 3)
(allen) zie Hij heeft ons ons red- ding ge- bracht. (intro-refrein)
(allen) God wordt kind hal-

(4) le- lu- ja! (Refrein-fine)